

Bethel Tempel Nijmegen
Gemeentelijke Bijbelstudie
Zondag 1 maart 2020
Voorganger Timothy Then

- Serie -
Leven onder genade
Deel 4

In deze Bijbelstudie

- I Gods originele plan is ongewijzigd;
- II Jezus – het Antwoord op onze onheiligheid;
- III Van de wet van Mozes naar de wet van Christus;
- IV Wat de wet van Christus inhoudt;
- V Leven onder de wet van Christus.

I GODS ORIGINELE PLAN IS ONGEWIJZIGD

- Terug naar het begin -
God schiep de mens volmaakt en heilig.

Genesis 1

²⁷En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

Genesis 1

³¹En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

Vanaf de zondeval heerst onheiligheid over alle mensen.

Romeinen 5

¹²Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.

De gevallen mens is niet in staat, in eigen kracht, heilig te leven.

Psalm 51

¹²Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.

Jesaja 53

⁶Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn *eigen* weg.
Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.

Gods gebod bleef echter ongewijzigd -
“Wees heilig, want Ik ben heilig!”

1 Petrus 1

¹⁶ want er staat geschreven: *Wees heilig, want Ik ben heilig.*

Gods originele plan bleef ook ongewijzigd -
Een heilige en volmaakte mens creëren.

Gods Woord en plannen falen nimmer.

Mattheüs 24

³⁵ De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.

Wat God vóór de grondlegging heeft bepaald, zal voor eeuwig standhouden.

Efeze 1

³ Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,

⁴ omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.

⁵ Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,

II JEZUS – HET ANTWOORD OP ONZE ONHEILIGHEID

Gods antwoord op ons onheilig leven was Zijn Zoon Jezus Christus!

Romeinen 5

⁸ God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

Jezus nam onze onheiligheid op Zich.

1 Petrus 2

²² Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is;

²³ Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt;

²⁴ Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.

2 Korinthe 5

²¹ Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

- Het grote nieuws -

Door Jezus aan te nemen als God en Redder wordt de gevallen mens opnieuw heilig en volmaakt.

2 Korinthe 5

¹⁷Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Onder de genade kan de bekeerde mens eindelijk vrij zijn van de zonde.

Romeinen 6

¹⁴ Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.

De genade van God stelt de mens in staat om heilig te leven.

III VAN DE WET VAN MOZES NAAR DE WET VAN CHRISTUS

Zonder wetten is er geen orde in ons leven en in Gods Koninkrijk.

1 Korintiërs 14

³³ Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen.

Om onder de genade heilig te kunnen leven, plaatst God de gelovigen onder een nieuwe Wet

**Onder genade plaatst God iedere gelovige onder de
Wet van Christus**

1 Korinthe 9

²¹Voor hen die zonder de wet zijn, *ben ik geworden* als zonder de wet – hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus – om hen te winnen die zonder de wet zijn.

Galaten 6

²Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.

- Belangrijk -

Leven onder de genade betekent leven onder de Wet van Christus!

Gods kinderen worden geregeerd door de Wet van Christus.

- Belangrijke vraag -

Waarvoor dient de Wet van Christus?

- Antwoord -

De Wet van Christus is noodzakelijk om heilig voor God te leven.

III WAT DE WET VAN CHRISTUS INHOUDT

Mattheüs 22

³⁵En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken:

³⁶Meester, wat is het grote gebod in de wet?

³⁷Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.

³⁸Dit is het eerste en het grote gebod.

³⁹En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

⁴⁰Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

Johannes 13

³⁴Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.

De wet van Christus is de wet van de liefde!

De wet van Christus houdt in:

#1: God boven alles liefhebben;

#2: Uw naasten liefhebben zoals Jezus u liefheeft.

Onder de genade dienen gelovigen zich te houden aan deze twee geboden.

Door God en onze naasten lief te hebben, vervullen wij de Wet van Christus.

Romeinen 13

⁸Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

⁹Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, *namelijk* hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

¹⁰De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.

Door de wet van Christus te onderhouden, tonen wij aan God onze liefde voor Hem!

1 Johannes 5

³Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last.

Wat we voor God of anderen ook doen:

Ons motief moet altijd liefde zijn!

1 Korinthe 16

¹⁴Laat alles bij u in liefde gebeuren.

Iedere gelovige dient zich te kleden met de liefde!

Kolossenzen 3

¹⁴En *kleedt u zich* boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is.

Vanaf het moment dat wij anderen tekort doen, wandelen wij niet meer in de liefde van Christus.

Romeinen 14

¹⁵Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronde voor wie Christus gestorven is.

IV LEVEN ONDER DE WET VAN CHRISTUS

Aantal geboden onder de wet van Mozes: 613

Aantal geboden onder de Genade: 1.050

- De reden -

De Wet van de liefde kent oneindig vele toepassingen!

Elkaar liefhebben is een goddelijk gebod!

Johannes 13

³⁴Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.

- Vergist u zich niet -

Liefhebben is het moeilijkste wat er is!

Pas als wij uit God geboren zijn, kunnen wij elkaar liefhebben, zoals Jezus ons liefheeft.

1 Johannes 4

⁷Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.

⁸Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Liefde is het kenmerk van de discipel van Jezus.

Johannes 13

³⁵Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.

Gods liefde voor ons spoort ons altijd aan tot naastenliefde.

1 Johannes 4

¹¹Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.

¹²Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.

We dienen elkaar altijd in liefde te verdragen.

Efeze 4

²in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen,

God heeft Zijn liefde in ons hart uitgestort!

Romeinen 5

⁵ **En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.**

De volmaakte liefde van 1 Korinthe 13 heeft God in ons hart uitgestort!

1 Korinthe 13

¹Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.

²En al zou ik *de gave van* de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis *bezitten*, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.

³En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud *van de armen*, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.

⁴De liefde is geduldig,

zij is vriendelijk,

de liefde is niet jaloers,

de liefde pronkt niet,

zij doet niet gewichtig,

⁵zij handelt niet ongepast,

zij zoekt niet haar eigen *belang*,

zij wordt niet verbitterd,

zij denkt geen kwaad,

⁶zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,

maar verheugt zich over de waarheid,

⁷zij bedekt alle dingen,

zij gelooft alle dingen,

zij hoopt alle dingen,

zij verdraagt alle dingen.

⁸De liefde vergaat nooit.

Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden,

wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.

Hier is de onvermijdbare vraag: Wat doen wij met Gods liefde?